

Adventshälsning 2010

från

DEN HELIGE BENEDICTUS KLOSTER

Pax!

Kära Vänner,

Varje kväll sjunger klostret i completoriet: *"Ge rätta offer, förtrösta på Herren"*. Vi uppmanas att bära fram ett offer, men kanske inte det vi väntade oss. Det som efterfrågas är förtröstan! Att lita på Herren! På det han gjort, gör och lovat att göra, på det han är, på honom själv. De egna "offren" blir till slut mödosamma och ofruktbara. Det enda vi kan bära fram är det han har givit oss. Vi kallar det tro. Det är det rätta offret. Det är vad vi bär fram i den heliga eukaristin, "de gåvor du själv har givit". Det är en liten gest, ett oansenligt offer, men det gör skillnad. För oss och för hela världen. Ögonen öppnas på nytt. I ljuset av detta skrivs denna adventshälsning från den Helige Benedictus Kloster.

Sedan klostret invigdes den 21 mars 2009 har vi steg för steg tagit det "invändigt" i besittning. Snart märkte vi dock att klostret behöver ett "omland", precis som varje hus behöver en trädgård. Men marken runt omkring klostret var inte så lätt att ta i besittning. Terrängen är, trots den kärva skönhet som många vittnar om, ojämn och lite svårframkomlig. Vi planerade tillsammans med arkitekten Per-Olof Kippel och anlidade *Lunnarps Transport*, som också hjälpte oss med markberedningen före byggnationen. Resultatet gläder både ögon och fötter: en rosenträdgård utanför köket; en rekreationsväg omgiven av en avenbokshäck; en rejäl promenad- och meditationsväg runt den öppna tomten söder om klostret och en extra vardagsinfart förbi trädgårdslandet. Två stora stenar har placerats vid uppfarten till klostret. Halvvägs upp ser man en gångväg upp till ett slags "domarring" på höjden, där gästande grupper kan äta sin picknick. Gud har försett oss med stenar, vackra sådana.

Gäster från när och fjärran, grupper av olika slag har inte saknats: Byalag, studiegrupper, präster och församlingsansvariga, konfirmander, ungdomar och äldre. De katolska prästerna från Skåne och Blekinge bjöds i september på rödbets-soppa från vårt eget trädgårdsland.

Jag skriver "vårt", eftersom klostret sedan september har en postulant. Sedan april har dessutom en "volontär" delat klostrets liv och arbete. Det betyder att det bara finns två rum kvar för gäster. Under det gångna året har vi haft över 200 övernattningar i dessa rum och ibland tvingats säga nej till dem som velat komma. "Det börjar bli trångt", sade en av husets oblater häromdagen. I september upptogs också en ny oblat.

Att det är flera som bär upp bönen och arbetet har också möjliggjort en del resor. I juli besökte vi Östanbäcks kloster. En vecka i augusti for vi till S. Benedictusberg i Nederländerna, vars abbot Dom Adrian Lenglet själv gästade oss i början av juni. Dessutom har jag fått tala om det benediktinska livet både i Danmark och i Norge.

Vår tacksamhet för gåvor, förböner och olika insatser är stor. De infogas i denna hälsning till klostrets vänner: *"Ge rätta offer, förtrösta på Herren"*.

Med önskan om en Välsignad Kristi Födelses Fest och ett Välsignat 2011
genom er
broder Ingmar

DEN HELIGE BENEDICTUS KLOSTER

Mariavall 273 95 TOMELILLA

tel: 0417-232 09 bg: 5007-7692

e-post: benedictuskloster@katolskakyrkan.se webbplats: www.benedictuskloster.se